

Van de redactie

Redactie "de Bân"

Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73.	tel: 48 17 12
Annie Posthumus, Weinterp 40.	tel: 48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,	tel: 48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.	tel: 48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.	tel: 48 14 28
Roelie Aardema, Mr. Geertswei 45	tel: 48 07 07

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 9 juli 2005. In augustus verschijnt geen Bân, de eerst volgende komt uit op 3 september. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren?

Bij voorkeur als rtf bestand via email deban@wijnjewoude.net

Dit kan tot **zaterdag 2 juli** 18.00 uur.

Kopij wat niet via e-mail gaat moet op **donderdag 30 juni** binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10

Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen.

Klachten over de bezorging kunt u melden bij:

Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij K. Greidanus

In praatsje bij it plaatsje

Voorjaar in Wijnjewoude.

Terwijl de fotograaf wordt belaagd door het mannetje volgt het kroost moeder vol vertrouwen.

De foto is gemaakt in de buurt van de Compagnonsfeart.

Dorpsfeest Wijnjewoude

**Volgende week is het zover.....
.dorpsfeest met het thema "FILM".**

Nog enkele aandachtspunten:

- ? Heeft u het programmaboekje al ontvangen, zo niet informeer bij uw buurtvereniging of bij ondergetekende.
- ? U komt donderdagmiddag toch ook een spelletje spelen? Heeft u vervoer nodig bel 48 05 52
- ? Welk Mission Impossible team is het mooist verkleed in het thema FILM?
- ? Ook kinderen die naar een basisschool buiten Wijnjewoude gaan zijn welkom op vrijdag bij het theater "ITHAKA". Heeft u nog vragen belt u gerust iemand van het bestuur.
- ? Alle opgegeven wagens ontvangen van te voren een bordje met het nummer van de wagen (zie programmaboekje). Heeft u deze voor 17 juni nog niet ontvangen bel dan 48 14 45.
- ? Wilt u de straten waar de optocht op zaterdag 18 juni langs komt, autovrij houden?? Dit bevordert een vlotte doorgang van de wagens. Alvast bedankt voor uw medewerking....
- ? Mee doen met darten op zaterdagmiddag? Neem zelf pijltjes mee!!

We wensen een ieder nog succes met de voorbereiding van het feest en tot ziens op 16, 17 en 18 juni 2005.

Martje Seefat, secr.
Weinterp 31



Berichten van Plaatselijk Belang

Het bestuur:

Jan Bakker (voorz.)	tel. 481359
Jeannet Rozema (secr.)	tel. 541086
Jelle Merkus (penn.)	tel. 480500
Joop Miedema (vice voorz.)	tel. 481305
Haaije Bruinsma	tel. 481712
Durk v/d Veen	tel. 481398
Lammert Bouma (2e secr.)	tel. 481457
Hilly Renkema	tel. 481465
Meintsje Nust	tel. 481552

Subsidie voor upgrade plein Wijnjewoude was de kop van een artikeltje in zowel de Woudklank als Leeuwarder Courant een poosje geleden.

5000 euro uit het leefbaarheidbudget van het projectbureau Zuidoost Friesland van de provincie Fryslân, voor het realiseren van een plein bij de "Swingel", met daarop als aankleding een kunstwerk en wat zitelementen was de aanleiding tot dat artikeltje.

Met deze toezegging zijn we weer een stapje dichterbij het realiseren van het plan gekomen om de omgeving rondom het centrum van de Mr.Geertswei te verfraaien.

De stand van zaken nadat we in oktober met de bewoners van de Mr.Geertswei, vertegenwoordigers van de beide basisscholen en de Swingel tot de conclusie zijn gekomen dat er wat moest gebeuren.

Een eerste plan was wat te groots opgezet en financieel niet haalbaar. Er wordt momenteel aan een bescheidener opzet gewerkt en we hopen dit in de laatste week van deze maand juni, zoals afgesproken met de bewoners, met hen te bespreken.

Financieel is dit plan ook nog niet rond maar we gaan er van uit dat het gaat lukken. Voor de aanleg van het plein en de parkeerplaatsen stelt het Gemeentebestuur wel geld beschikbaar maar voor de aankleding is men zeer zuinig.

Als bestuur van Pl. Belang zijn we van mening dat het al zo lang in beeld zijnde Kunstwerk er nu toch eindelijk eens moet komen. De afgelopen periode heeft de werkgroep ervaren dat geduld een schone zaak is om iets voor elkaar te krijgen.

Met wat zelfwerkzaamheid aan het plein en hopelijk nog een aantal succesvol verlopende subsidie aanvragen uit soortgelijke fondsen zoals boven omschreven, gaan we er vanuit dat we er in zullen slagen met elkaar iets moois te creëren.

Bestuur Plaatselijk
Belang.

Een halve gare wordt nooit een hele.

Nieuws Stichting Jeugdhonk Wijnjewoude:

Presentatie Enquête Jeugdsoos.

Stichting Jeugdhonk Wijnjewoude had geen zicht op de behoeftes van jongeren in het dorp. Daarom heeft het bestuur het jongerenwerk van Stichting de Ploeg gevraagd een behoeftepeiling te houden onder de jeugd van 10 - 18 jaar in Wijnjewoude. In de vorm van een enquête hebben zo'n 75 jongeren de afgelopen 2 maanden meegewerkt aan dit onderzoek. In dit onderzoek werd gevraagd of er behoefte is aan de jeugdsoos, welke activiteiten er dan moeten komen, wanneer de soos open moet enz. Maar ook vragen over sport, uitgaan en wat ze van het dorp vinden kwamen aan de orde. Het bestuur heeft hierdoor veel meer zicht gekregen op wat er onder de jongeren leeft. Niet alleen het bestuur heeft hier baat bij, maar ook andere organisaties die met jongeren te maken hebben en dorpsbewoners kunnen hier wat aan hebben.

Daarom nodigen wij alle dorpsbewoners van Wijnjewoude graag uit om op vrijdagavond 1 juli om 20.00 uur de presentatie over de uitkomst van dit onderzoek bij te wonen. Deze presentatie zal worden gegeven in MFC 'De Swingel'. Na afloop van de presentatie kan er door alle aanwezigen een kijkje worden genomen in de jeugdsoos en onder het genot van een consumptie kan er dan nagesproken worden.

Namens het bestuur van Stichting Jeugdhonk Wijnjewoude.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Mardjantie Kneefel, jongerenwerk Stichting de Ploeg
0620412117 of m.kneefel@deploeg.nl

It komt wer!

Als u/jij dit leest komen wij alweer een maand dichterbij de 2^e 'Willedei Wynjewald' op zaterdag 3 sept. 2005. Wij zijn al druk bezig met de organisatie en de aanmeldingen. Een goede zaak is het dat er spontaan aanmeldingen binnen komen van 'artiesten' die graag mee doen aan de Willedei.

Een kleine greep uit de deelnemers kan ik alvast aan u doorgeven:

Fryske Folk-rock band 'De Pierewaiers' uit Drachten, Accordeongroep 'Paulus Jakje' uit Jubbega, Troubadour Eddy Dijkstra uit Leeuwarden, Circus Saranti uit Leeuwarden, Touw Trek Vereniging Bakkeveen, Marionetten-Poppentheater Kar-Kast uit Rottevalle, Dúnsjongers uit Bakkeveen. De Orgelman Jakob de Jager, Muziekkorps 'Euphonia', Shantykoor 'Slúske Sjongers', Rock band 'Streakers', De Wrâldsjonger, De Saxy Ladies, Palingrokerij en Oldtimer auto's en motoren, allemaal uit Wijnjewoude.

Prachtig toch dat dit festival zo leeft in het dorp en de inwoners hier massaal aan meedoen.

Dit blijkt ook al uit het feit dat onze hoofdsponsor, de Ondernemers Vereniging Wijnjewoude-Hemrik een speciale ideeën commissie voor ondernemers heeft ingesteld! Deze mensen willen graag meedenken en creatieve ideeën uitwerken voor en met deelnemende ondernemers aan de Willedei.

Plaatselijke bedrijven kunnen zich op ludieke wijze presenteren en promoten!

Hiervoor kan contact worden opgenomen met Hanneke & Frans Pool. Tel. 0516 481597.

Zoals eerder gemeld lijkt het ons leuk om wat meer straattheater te plannen. Hierbij denken wij aan een wedstrijd 'levend standbeeld' evt. met of zonder geluid. Bijv. een groepje muzikanten die als 'standbeelden' muzikale fratsen uithalen. Of als geschminckte eenling of duo die zijn/haar kunsten als 'standbeeld' of clown/kabouter wil uitvoeren.

Ook hiervoor geldt: Melden aan onderstaande personen. Net Stinne, mar d'r Hinne!

Verenigingen en organisaties kunnen zich presenteren/promoten en hun bijdrage leveren door o.a. Line Dance, Gym Show, Model-auto's, (beeldende) Kunst, Kinderschminken, (poppen) Theater, Bijenhouder, Zangkoor, Muziek bands, Straatartiesten etc.

Op een tiental 'podia' op verschillende plaatsen in de Merkebuorren en mr. Geertswei, tussen Bakkerij vd. Molen en Joop van Bergen, kan vanaf half vier, bij toerbeurt een optreden plaatsvinden van o.a. Muziekkorps, Acro-gym, Clown, Gochelaar, Shantykoor, Straatzanger, Kabouter etc.

Afhankelijk van het aantal deelnemers/artiesten is het mogelijk om 2 à 3 keer een optreden van maximaal een half uur te verzorgen. Bedrijven en straatartiesten kunnen zich doorlopend presenteren tijdens het hele festival!

Wy ha d'r al wer sin yn! Jo en do ek? Doch mei en meld jim kosteleas oan! Doch dit dan wol foar mids Juli, want dan kin jim noch mei in fermelding in it programmaboekje opnaem wurde. Dit kin by:

Janien Heslinga, Merkebuorren 59, 9241 GB Wijnjewoude Tel. 0516-481929

E-mail: janienh@hotmail.com

Kees Hiemstra (voorzitter) Weinterp 80, 9241 HG Wijnjewoude

Tel. 0516-471426 Fax. 0516 471639 E-mail: keesenhenny@introweb.nl

V.V.V. Duerswoude

Iedere 1^{ste} woensdag van de maand organiseert de V.V.V. haar rommelmarkten.

Oproep aan alle verenigingen.

Op woensdag 20 juli a.s. hebben wij als V.V.V. een extra Avondrommelmarkt.

Deze begint om 17.00 uur op het evenemententerrein.

Om hier een dorpsfeest van te maken nodigen wij de verenigingen uit om tegen het standgeld van 3 euro hun verenigingskas te spekken met o.a. rad van fortuin, marmottenrace, balgooien of i.d..

Hebt U belangstelling of wilt U als vereniging deelnemen neem dan contact op met dhr. R. V/d Veen tel.nr. 481398.

Op 23 juli organiseert de V.V.V. het ringrijden weer in Wijnjewoude.

We hopen vanzelfsprekend op mooi weer en een grote opkomst.

De avondfietsvierdaagse wordt gehouden op 1, 2, 3, 4 augustus.

De V.V.V. heeft zoals ieder jaar zijn best weer gedaan om mooie routes uit te zetten.

We hopen dat ook dit jaar het weer mee zal zitten zodat het een geslaagde avondfietsvierdaagse zal worden.

Bestuur V.V.V.
Wijnjewoude

Een dwaas gaat twee keer daarheen waar een wijze wegblijft



Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude

Woensdag 18 mei j.l. zijn de kinderen van beide basisscholen uit Wijnjewoude weer wezen Roefelen. (het Vlaamse woord voor snuffelen) 's Morgens van 8.30 uur tot 10.00 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur zijn ze wezen kijken en helpen in diverse bedrijven in en rond het dorp. Van restaurant tot drukkerij van edelsmid tot groenteboer nagenoeg in alle bedrijven stonden de deuren weer open voor de roefelende kinderen. Het was weer een daverend succes dankzij de geweldige medewerking van de bedrijven, de scholen en uiteraard van alle deelnemende kinderen.

De uitdaging voor het Roefel-comité is om de middag te vullen met iets groots wat niet alledaags is voor de meeste kinderen. Zo heeft vorig jaar de brandweer van Opsterland een spetterende demonstratie verzorgd op het evenemententerrein van Wijnjewoude. Dit jaar zijn we naar de landmacht in Assen geweest en hebben daar een zeer indrukwekkende middag beleefd. 12.00 uur in het Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude lokaal van Multi Functioneel Centrum de Swingel met z'n allen een broodje gegeten. 12.30 uur een touringcar van de landmacht staat klaar, met z'n allen gaan we richting Assen. 13.00 uur welkom geheten bij de banenwinkel op het kazerneterrein. Uitleg gehad over wat het centrum allemaal doet en waarom het

wel of juist niet leuk is in het leger. Aan het eind werd nog een goed gevulde legerkleurige rugzak uitgereikt. 13.15 uur terug in de bus en richting de schiet- en stormbaan in Schipborg. De reis duurde wat langer als gepland, maar ook het Nederlandse leger raakt de weg wel eens kwijt. 14.30 uur een handjevol militairen wacht ons op en sommeert ons luid verbaal de handen uit de zakken te halen en met gezwinde spoed worden alle kinderen opgesteld in rotten van vier. De petten en mutsen gaan ook af en de majoor maakt duidelijk wat de bedoeling van de middag is. Veel weten niet of het nog wel leuk is. Allereerst wordt verzocht diep weggescholen in de Drentse heide het hoofd van je maatje met groene camouflagepasta in te smeren.

Intussen wordt al volop en zeer luidruchtig met knalbommetjes gegooid. 15.10 uur alle kinderen zijn onherkenbaar gecamoufleerd en gaan met z'n allen de diverse hindernissen bekijken en doen daar waar mogelijk een oefening mee. Ook hier telkens weer harde knallen en heel veel rook. 16.15 uur de oefening zit er op, nadat de begeleiding nog even was overvallen en overdreven gecamoufleerd kon de bus weer huiswaarts gaan, eerst nog even de korporaal op de kazerne afzetten en een laatste rondrit over het hele kazerneterrein waar we nog snel alle gebouwen, barakken, materiaal en voertuigen vanuit de bus bekeken.

Afscheid van de korporaal genomen en snel naar huis. 17.00 uur de bus arriveert in Wijnjewoude, uiteindelijk vond iedereen het een zeer geslaagde dag en was het toch leuk, ook hier gold weer "zij die niet meegingen hadden ongelijk".

De Roefeldag is onderdeel van Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude, uitgevoerd door de Subwerkgroep "het Roefelcomité" het geheel is een initiatief van Jantje Beton.

Het Roefelcomité bedankt:

Alle kinderen die hebben deelgenomen.
Bruinsma Autoschade.
De Stripe Eetcafé/Restaurant.
de Vries Klussenbedrijf.
Drenth Boerderij.
Droogh Boerderij & minicamping.
Haudmare meubel en antiekrestauratie.
It Leantsje Kapsalon.
Kamminga Postma Groenteman.
Kerkstra en Pannekoek Edelsmeden.
Klaver Boerderij.
Lewin Huisartsenpraktijk.

Merkus Agri Dier & Tuin.
Michelle Hamstra Fotografie.
Pool Drukkerij.
Postma & Tijsma Vertaalburo.
Quatsch Theatermakers.
SHP Bouwbedrijven.
v/d Molen Bakkerij.
v/d Molen Hoveniersbedrijf.
v/d Sluis Volume markt.
Welfing Schildersbedrijf.
Wilma Bloemen & Kadohuis.

Ouderen niets meer waard.

Hoezo???

Wij zijn een fortuin waard!!!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden,
en gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
en kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
en plastic in onze knieën
Vol met dure medicijnen
lijken wij wel goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen,
zal het jaar 3000 halen.
Daarom gaan wij fier door het leven
nemen kritiek op als een spons
Want door boven genoemde rij
drijft de economie op ons.

Liedjes uit de oude doos.

Het hondje van de rijken

In een salon, bij 't warme haardvuur,
Zit Fikkie in een zijden mand,
Hij laat zich lekk're hapjes voeren,
En strelen door een dames hand.
En om de hoek van 't nauwe steegje,
Zit in een krot een weduw vrouw,
Bij d' harde strozak van haar kinderen
Schreiend ontwakend van de kou.

Refrein:

*Het hondje van de rijken, dat leeft in overvloed,
Terwijl het kind der armen, zoveel ontberen moet.
Het hondje van de rijken, krijgt alles even fijn,
En menig kind der armen zou graag zo'n hondje zijn.*

Als Fikkie's vlees niet mals genoeg is
haalt hij zijn neus op en bromt hij kwaad.
Dan komt de dienstmeid die z'n eten
achter een boom neerwerpt op straat.
En is de dienstmeid weer naar binnen
komt een kind haveloos gekleed.
Hij smult er van en Fikkie ziet het.
En blaft dan voor 't raam, foei wat een proleet.

Als Fikkie dood is liggen bloemen,
en een mooie rozen op z'n graf,
Hij krijgt een eigen graf met grafsteen,
daar heeft hij recht op door zijn stand.
Als 't kind der armen wordt begraven,
Daalt 't ruwe kistje in 't grote graf,
En de arme moeder snikt: "O, Lieveling,
Een bloempje kon er heus niet af"

*Wordt de rijkard armer en de arme rijker,
zijn ze toch maar een pietsie gelijker*

In de bân van de hobby

Op zoek naar mensen met een hobby, kreeg ik de tip om eens naar Rink de Vries te gaan. Aan de wijk achter de feart ontmoet ik hem op de boerderij. De hobby van Rink de Vries is er één waar je veel geduld voor moet hebben. Zeker al 25 jaar kweekt en verzorgt hij een grote verscheidenheid aan cactussen, vetplanten, fuchsia's en geraniums. Daarmee verdient hij zeker een plaats in deze rubriek van de Bân.

Rink de Vries geboren en getogen op de boerderij, is zijn hele leven veehouder geweest met een grote voorliefde voor bloemen en planten. Misschien had hij kweker moeten worden. "Tuinbouw kwam hier niet voor en het idee om naar een tuinbouwschool te gaan kwam niet in je op", vertelt Rink maar achteraf bekeken had ik dat liever gedaan".

De liefhebberij van het tuinieren is eigenlijk begonnen met het kweken van afrikaantjes.

Na weken van goede zorg kregen familie en burens in het voorjaar de bloeiende afrikaantjes.

Eigenhandig bouwde hij zijn eerste broeikas van oude ramen en deuren. Met het plaatsen van een gaskachel in de kas kwamen er nog meer mogelijkheden.

Rink mocht in die tijd graag naar zijn broer in het westen van het land gaan. Daar zaten de kwekers en samen brachten ze er mening bezoekje. Vooral cactussen hadden zijn belangstelling. Het resultaat was dat hij steeds met nieuwe soorten thuis kwam.

Jaar op jaar heeft hij ze verzorgd, verpot, vermeerderd en gestekt zodat de soorten nu nog in leven zijn.

Vier jaar geleden is de Vries gestopt met het boerenbedrijf en was er alle tijd voor zijn hobby. Met een nieuwe professionele kas er bij, kwam er ook meer ruimte voor zijn collectie. Ik had gedacht dat je aan cactussen weinig zorg hoefde te besteden, maar Rink leert mij wel anders. "Je kan er geen dag bij weg. Ze hebben zomers veel water nodig, de kas moet dagelijks gelucht worden, dat is erg belangrijk. Bij harde wind moeten de ramen dicht anders loopt de kas schade op."

Als we samen een kijkje in de nieuwe kas nemen is het eerst even wennen aan de temperatuur. Het is er 36° met een hoge luchtvochtigheid. Ook dit wordt nauwkeurig door Rink in de gaten gehouden. "Het mag hier niet te heet worden, als ik niet oppas is het hier zo 50°. Soms moeten de planten beschermd worden tegen de zon, anders verbranden ze".

Voor mij staan grote harige paalcactussen in bloei. Opvallend is dat de bloemen

Hier staan planten die ik in winkels nog nooit gezien heb. “Dat klopt”. zegt Rienk “In de winkels vind je alleen de gewone soorten. Vroeger gingen de kwekers uit Holland zelf naar Zuid-Amerika en Afrika om daar nieuwe cactus soorten te zoeken. Ze namen van alles mee om hier te vermeerderen en te verkopen. Later mocht dit niet meer, want ze roofden de hele wereld leeg”. Uit die tijd heeft de Vries zijn collectie opgebouwd, maar aan handel in cactussen heeft hij nooit gedaan.

op een kant recht boven elkaar zitten. Op de plantentafel staat een grote bolcactus met een doorsnee van ± 35 cm. Ik kijk mijn ogen uit naar al die verschillende soorten, mooie bolle, maar ook grillige vormen, de kardinaalsmuts en de christusdoorn, schijfcactussen en lidcactussen, cactussen met grote stekels, maar ook met pluizige witte nopjes of iets wat aan spinrag doet denken. Maar goed, ik waag het niet om ze aan te raken. Hoeveel hier staan weet Rink niet, en ik ben ook al gauw de tel kwijt. Van de namen van de planten is Rink niet op de hoogte.” Die zijn zo moeilijk, dat je ze toch niet kan onthouden.” Hij heeft gelijk wat moet je ook met *Mediolobivia* of *Oreocereus celceanus*.

Dat hij dagelijks thuis moet zijn is voor hem geen probleem. “Dat was ook zo toen het vee er nog was”. Toch verveelt hij zich nooit, in 't voorjaar is hij dagelijks bezig met verpotten. Dat lijkt mij geen pretje. “Maar daar ben ik helemaal klaar voor” en toont mij de grote leren motor handschoenen, “die houden de meeste stekels wel tegen. En anders ben ik wel gewend aan een stekeltje in mijn handen”. Toch is er één cactus waar hij liever niet mee in aanraking komt. “Aan die stekels zit een soort van weerhaakje en die krijg je er niet weer uit. Na een paar dagen begint het dan wel te zweren en dan komen ze er vanzelf wel weer uit”.

Op de grond staan rijen fuchsia's voor het glas te wachten tot ze naar buiten kunnen.

De stellage tegen de boerderij is er alweer klaar voor deze zomerbloeiërs. We schatten dat het er zo'n zeventig fuchsia's zijn. "Allemaal weer verpot" zegt Rink "De fuchsia's doen het 't best op een deel potgrond en zwarte aarde van verse molshopen, die zijn vrij van ongedierte en wat droge koemest".

Dan nemen we nog een kijkje in de oude kas, hier staat de grootste cactus, met touwen vast gebonden aan de balken groeit deze joekel door de kas. Te groot en zwaar om ooit nog te verplaatsen. "Dat is het probleem" zegt Rink "ze worden op 't laatst topzwaar en vallen om. Door ze steeds weer te stekken kan ik ze overhouden Dan snij ik een stuk van de kop af, laat het een week indrogen en daarna wordt het weer in een pot gezet. Als je ze direct in een pot zet gaan ze rotten".

Rondom staan geraniums en stekjes van de geraniums, ook hier weer veel verschillende soorten. Maar de mooisten staan in de vensterbank, helemaal

overdekt met bloemen, zo heb ik ze nog nooit gezien. Daarvoor moet je kennelijk toch groene vingers hebben.

Dan gaan we nog even naar de grootste plant, de agave. Op de stal beslaat hij de staanplaats van 2 koeien. "Het is zo langzamerhand een probleem om hem te verplaatsen" vertelt Rink. "Met draagstokken onder de rand kunnen we hem met twee man nog net buiten krijgen".

Maar ook hier staan de jonge scheuten klaar om de oude te vervangen als dat moet.

Zo zien we maar weer dat we in ons dorp veel meer hebben dan we zelf weten.

Na een paar weken ben ik even terug bij Rink, aan de 150 cm hoge paalcactus zitten nog enkele bloemen. En het is gelukt om de Agave buiten te krijgen .

De fuchsia's staan buiten, te wachten op de bloei. Het was erg interessant om te zien wat er zoal in de kas groeit en bloeit en ons steeds weer boeit

Met dank aan Rink de Vries

Annie.

OPENLUCHTDIENST

EVANGELISATIE

26 JUNI A.S.

PLAATS: SPARJEBIRD (HEMRIK)

AANVANG: 19.30

MEDEWERKING:

DS. TJEPKEMA UIT BOLSWARD

THEMA: "HEB JE ME ECHT LIEF?"

GOSPELGROEP

THE RISING HOPE UIT BERGUM

Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om nog een kopje koffie/thee te gaan drinken.

Bedrijfsreportage

Mijn naam is Fokke Jansma en ik wil hierbij iets vertellen over ons autobedrijf. Autobedrijf Jansma is medio jaren '60 opgericht door mijn vader Jan Jansma in een klein schuurtje achter de woning aan de Weinterp 24. Hier was maar plaats voor 1 auto om binnen te zetten. Ook was er geen plaats voor een hefbrug en moest alles met een garage krik gebeuren.

In die tijd was ik na schooltijd altijd bij mijn vader om mee te helpen aan auto's te sleutelen. Intussen zelf een oud brommertje op de kop getikt en weer rijdbaar maken en weer verhandelen. Op deze wijze heb ik de autotechniek aardig onder de knie gekregen, de cursus autotechniek op de LTS afgerond en daarna avond cursussen gevolgd voor patroonsdiploma en middenstands diploma.

Ja, dat moest toen allemaal nog om een eigen bedrijf te mogen uitoefenen. Intussen ben ik bij mijn vader in het bedrijf gestapt. In 1968 kwam het schoolgebouw, (waar ik overigens de eerste 3 klassen lagere school ook nog heb gevolgd,) naast de woning vrij, waarin wij ons bedrijf voort konden zetten.

Op 1 januari 1975 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen met 6 occasions voor de verkoop op voorraad. Ik was nog vrij jong, 22 jaar, en ik kon mij nog geen grote voorraad auto's veroorloven. De klanten lieten mij toen weten als ze geïnteresseerd waren in andere auto's en dan ging ik op zoek naar de auto die ze zochten. Dit doen wij overigens nu ook nog.

Rond de eeuwwisseling hadden wij 110 auto's op voorraad en verkochten wij ongeveer 250 auto's per jaar. Maar ook wij kregen na de invoering van het huidige dure betalingsmuntje te maken met een lage omzetsnelheid en hebben wij onze voorraad ingekrompen tot ongeveer 60 leuke occasions in diverse prijsklassen.

Wij leveren onze occasions af na een grondige inspectiebeurt en altijd met een nieuwe APK keuring en een garantie-termijn naar prijsklasse.

De werkplaats kunnen wij met drie personen en wel met Hans onze vaste medewerker die al jaren bij ons in vaste dienst is en de auto's van onze klanten door en door kent.

Zoon Arjen is inmiddels ook groter gegroeid en draait verkoop van occasions en is bezig met zijn laatste studiejaar voor eerste monteur. Ik zelf sleutel ook mee en doe ook schadeherstel en licht spuitwerk. Wij zijn een erkend APK keuringsstation voor personenauto's en lichte bedrijfs-wagens en kunnen voor deze auto's het onderhoud en reparaties verzorgen en tevens schadeherstel. Wij denken altijd met de klant mee om reparaties zo goedkoop mogelijk doch goed verantwoord uit te voeren. Bijvoorbeeld door gebruikte onderdelen.

Ook door roestschade APK afgekeurde auto's kunnen wij meestal goed verantwoord weer repareren door goed deugdelijk laswerk zodat deze auto's weer veilig de weg op kunnen. Naar wens is er een leenauto beschikbaar tijdens de reparatie aan uw auto.

Arjen en ik hebben als hobby Oldtimers die wijzelf restaureren en daarna in de zomerse avonden en weekenden in gaan toeren. Deze Oldtimers verhuren wij ook voor speciale gelegenheden zoals Bruiloften, Jubilea, Reclamedoeleinde, Filmopnames e.d.

Ook kunnen wij de APK en onderhoud van uw Oldtimer/Klassieker verzorgen. Deze is dan bij ons in zorgvuldige handen.

De toekomstplannen zijn dat wij op niet al te lange termijn een nieuw bedrijfspand op de huidige locatie neer laten zetten en Arjen het bedrijf in zijn geheel overneemt.

De slogan van ons bedrijf is:

“Ons bedrijf is klein maar de Service is groot. En waar doet u vandaag de dag nog zaken doet met de Baas zelf en dan ook nog tegen betaalbare prijzen.”

Mocht u vragen hebben over het bovengenoemde verhaal of een kijkje in ons bedrijf willen nemen, aarzel dan niet en loop gewoon even binnen en wij staan u vriendelijk te woord.

Ons bedrijf is gevestigd aan de Weinterp 26, 9241 HD te Wijnjewoude.

Tel. 0516-481260. Website: www.autobedrijfjansma.nl

Hynstedei 2005

Voor de negende keer wordt op 25 juni, in Wijnjewoude de Hynstedei gehouden.

Het bestuur en veel vrijwilligers zijn al maanden bezig om ook dit jaar weer een prachtig paardenconcours te organiseren. Het is beslist de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Evenals vorige jaren zullen ook Taveno cat. 4 Noord, Tuigpaarden onder het zadel en de Regionale Friezen deelnemen aan dit concours. Maar natuurlijk zijn er ook ons “eigen” rijders in de Hynstedei Show rubrieken uit Wijnjewoude e.o.

Aan de kinderen wordt ook gedacht, zij hebben hun eigen rubriek, vaak verkleed en al, zowel pony's als rijder/ster, verschijnen zij in de ring. Alle kinderen hebben gratis intree en mogen gratis ponyrijden!! Een dagje uit dus voor het hele gezin. Aanvang is 9.45 uur op het bekende terrein aan de Merkebourren.

Als u onderstaande bon op het terrein aan de kassa inlevert ontvangt u 50% korting op de toegangsprijs voor max. 2 personen.



HYNSTEDEI 2005

Wij ontvangen 50 % korting op de toegangsprijs, geldig voor max. twee personen.

Naam:

Geef de pen door

Marion geeft de pen door aan Marion. Tja, wat een toeval, woon je in de pastorie, waar in vroeger dagen ook een Jan en Marion hebben gewoond en dan krijg je nieuwe tegenoverburen en die heten ook : Jan en Marion. Enfin, dat geeft wel aanleiding tot hilariteit in de buurt.

Twintig jaar geleden zijn wij hier komen wonen, na wat omzwervingen via Leeuwarden, Utrecht, Lemmer, Kampen enz.

Jan komt oorspronkelijk uit Jislum en ik ben geboren en getogen in Leeuwarden.

Mijn meisjesdroom was: boerin worden. Dus ik ging naar de Rijks- Middelbare landbouwschool, daar heb ik alles geleerd wat noodzakelijk was om boerin te worden. (er was toen nog geen "boer zoekt vrouw" op de t.v.). En met melkdiploma's, lasdiploma's, praktijkscholen en de landbouwopleiding met milieudifferentiatie kwam ik tenslotte op de afdeling milieuhygiëne van de provincie Friesland.

Ik ben wel met een boerenzoon getrouwd, en ook al hebben we geen boerderij, met geiten, kippen, paarden en pauwen komen we een eind in de richting.

Maar voor dat het zover was hebben Jan en ik o.a. in Leeuwarden, Lemmer en Kampen gewoond.

Tot dat Jan bij de " Friesche Vlag" aan de slag kon, toen konden we dus terug naar it Heitelan.

Jan werkte bij de "Condens", en ik was thuis met een dochttertje van bijna 1 jaar.

We waren dolgelukkig met de aankoop van de Pastorie ; onze burens, Bouwe en Dinie Bouma waren hier ook pas komen

wonen en hadden ook een dochttertje van ongeveer 1 jaar. En Olga en Daan de Beer, even verderop, hadden ook een dochttertje van ruim 1 jaar, dus leeftijdgenoten zowel voor ons als onze kinderen hier in het buitengebied. Veel lieve burens en vrienden in de buurt dus het is goed vertoeven hier op Weinterp!

De eerste tijd heb ik de omgeving verkend, uren lang gefietst met dochter Mieke in het zitje voorop en genoten van de bossen en heidevelden. Nog steeds verken ik de omgeving, lopend, te paard of op de fiets, en het blijft boeiend!

We zijn altijd bijzonder gesteld geweest op deze omgeving, heel divers en heel vriendelijk.

Hier zijn vervolgens ook onze 2^o dochter Annemarie en zoon Derk geboren.

Inmiddels was ik met mijn opleiding makelaardij begonnen.

En nu 20 jaar verder, voelt het nog steeds goed om in deze schitterende omgeving te wonen en werken.

Kantoor aan huis en iedere dag een vrij uitzicht, kortom een luxe woon en werkplek.

Friesland is mooi, houen zo!

Ik geef de pen door aan: Sipke en Joke Visser

Hartelijke groeten:
Jan en Marion Heeringa- Bos.



Longa Nieuws

Op 13 en 14 mei heeft gym. Ver. Longa open lessen gehouden voor acrogym. Gezien de reacties van de kinderen was dit een groot succes.

Er is nu een beginnersgroep van start gegaan op vrijdag, van half vier tot half vijf. Heeft u interesse, kom kijken in de sportzaal.

Bij jongensgymnastiek wordt nu samengewerkt met Ureterp en

Donkerbroek. De lessen worden in Wijnjewoude gegeven op dinsdag, kwart voor vijf tot half zes. Heeft u een zoon die graag wil gymmen komt gerust eens kijken.

Discipline aerobic/steps heeft nieuwe matjes en meer steps gekregen.

Het jeugdbestuur heeft op zaterdag 28 mei j.l. een fantastische middag/avond voor de jeugd georganiseerd. Hanneke en Janien, jullie zijn kanjers. Wij zoeken nog jongens/meisjes van 16 jr. en ouder om Hanneke en Janien te ondersteunen in het jeugdbestuur.

Wedstrijdnieuws: We hebben de clubteamswedstrijden gehad, en de districtwedstrijden acro. Iedereen heeft prima gepresteerd maar viel buiten de prijzen. Zaterdag 28 mei hebben de Friese toestelkampioenschappen plaatsgevonden en dat leverde een echte friese kampioene op: Bianca Bakker werd fries kampioen op onderdeel sprong en kreeg een zilveren medaille voor onderdeel brug.

2 Groepen van streetdance hebben zaterdagavond 25 juni een wedstrijd in Drachten, en de opbrengst van deze avond gaat naar de hartstichting. U bent van harte welkom te komen kijken in Sportcentrum Drachten.

G.V. Longa heeft wegens omstandigheden de koekatie niet door laten gaan op 19 mei. Deze actie wordt nu gehouden op donderdag 7 juli a.s. van half zes tot half acht. De koeken zijn van Bakkerij v.d. Molen en wij hopen dat u allemaal zo'n lekkere koek gaat kopen om Longa te ondersteunen

Lijkt het U/je ook leuk om te komen sporten bij Longa dan ben je van harte welkom. We hebben veel verschillende mogelijkheden en U/je mag 2 keer gratis komen meedoen.

Bij al die verschillende sporten zijn nieuwe leden van harte welkom

Beter een stuiver in je hoed, dan een kwartje tegoed.

Een klap valt, maar een woord blijft hangen.

De Zonnebloem



Onze jaarlijkse dagboottocht was op 18 april j.l. 120 gasten en vrijwilligers hebben een mooie dag gehad. 's Middags hadden we een verloting. De middenstanders/ondernemers willen we langs deze weg heel hartelijk bedanken voor de mooie prijzen die zij beschikbaar hadden gesteld. Ook hartelijk dank voor de vele giften die wij mochten ontvangen. Dit alles wordt zeer op prijs gesteld.

De mand met boodschappen, waar u op kon raden op de braderie, is naar Drachten gegaan en kostte €51,17. Iedereen die geraden heeft willen wij nogmaals bedanken.

In juni gaan de vrijwilligers op pad om loten te verkopen. De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, excursies en andere dagjes uit, zowel plaatselijk als landelijk. Activiteiten, waarvan jaarlijks tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen deelnemen, daarom willen de Zonnebloemvrijwilligers graag zoveel mogelijk loten van €2,-- per stuk verkopen.

Op 15 oktober is onze gezellige middag in het MFC. "De Wier" te Ureterp.

It Fjouwerspan uit Lemmer zal voor ons optreden met: Lieten út De tiid hâld gjin skoft fan Tetman de Vries.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het Zonnebloemwerk, dan kunt u bellen tel. 0512-303339 of 0516-481012 of www.zonnebloem.nl.

Het bestuur afdeling Ureterp.

Elke minuut sterft iemand door wapengeweld!

Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen leven in angst voor gewapend geweld. Wie in angst moet leven, is niet vrij. Amnesty International voert samen met Novib en Pax Christi actie voor betere controle op wapenhandel.



Elke minuut sterft iemand door wapengeweld. In diezelfde minuut worden vijftien nieuwe kleine vuurwapens en 30.000 nieuwe kogels geproduceerd. Het merendeel daarvan komt terecht bij burgers, maar ook bij schenders van mensenrechten en oorlogsmisdadigers. In verkeerde handen kunnen de wapens heel veel leed aanrichten.

De wapenproducerende en wapendoorvoerende landen hebben de verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Zij moeten wapenhandel beter controleren. Daarom is er een internationaal verdrag nodig dat de export van wapens regelt en dat staten verplicht tot verantwoorde wapenhandel. Amnesty International, Novib en Pax Christi roepen de regeringen op, onder het motto: 'Breng wapens onder controle!' om een dergelijk internationaal verdrag aan te nemen.

Op de pinkstermarkt in Wijnjewoude waren 185 mensen die hiervoor hun handtekening hebben gezet. Die handtekeningen worden doorgestuurd naar de heer Balkenende met het verzoek, dat de Nederlandse regering zich hiervoor actief gaat inzetten. Deze actie duurt een jaar en wordt in vele landen gevoerd.

Al die mensen die deze actie vaak op een enthousiaste manier ondersteund hebben worden hartelijk bedankt namens de amnestygroep, M. Loonen, 0516-541471

Prikbord

Verhuisbericht/bedankje

Het was een moeizaam jaar, maar nu komen we toch weer bij elkaar. Onze nieuwe adres is Gorredijk, waar nu ons nieuwe naambordje op de deur prijkt. U bent van harte welkom voor een bezoek met koffie, thee en koek. En nog hartelijk bedankt voor de belangstelling en attenties bij Trien haar verblijf in Stellinghave.

Tot ziens,
Douwe en Trien Boonstra
De Hoop 2, K38
8401 AC Gorredijk
tel.0513 460 410

Wie, o wie

moest er zo nodig een kilometer teller op z'n fiets dat die zelfs de moeite nam om andermans spaken door te knippen. Op woensdag 1 juni zijn er tussen 17 en 19 uur twee complete tellers met snoeren meegenomen van fietsen die bij de Swingel in de stalling stonden. Mocht deze persoon of personen spijt krijgen??? Lever dit spul dan weer in bij de Swingel, dan kan de rechtmatige eigenaar zijn spul weer terugkrijgen.

Gratis af te halen

3 jonge poesjes kleur, zwart met wit en wat grijs. Geb. 4 mei 2005. Met vakantie kan rekening worden gehouden.
Roelie Aardema
0516-480707

Peuterspeelzaal "de Telle"

Wij zijn op zoek naar een paar personen die het leuk vinden om zo nu en dan onze juffen te assisteren indien de "vaste" vrijwilligers afwezig zijn. Het betreft alle ochtenden van 8.30 tot 11.15 behalve de dinsdag (dan is de peuterspeelzaal gesloten). Voor informatie kunt u contact opnemen met Dute Faber (481578).

Fancy Fair

Op zaterdag 9 juli houdt de peuterspeelzaal "de Telle" een Fancy Fair. Vanaf 10.00 tot 13.00 is er een rommelmarkt waar o.a. spullen van de peuterspeelzaal te koop aangeboden worden. Tevens zijn er activiteiten zoals het maken van een ponyrit door het dorp, pannenkoek eten, zaklopen, grabbelton, schminken enz. Graag tot dan!

Geweldig WAW-nieuws

Hebben we in de vorige Bân het treurige bericht moeten zetten dat de spelweek niet doorgaat, nu kunnen we melden dat zich na het lezen van dit bericht een enthousiaste groep vrijwilligers heeft aangemeld, die onder leiding van Marije Blaauwbroek een spelweek wil organiseren. Deze spelweek zal voor de jongere kinderen in het teken staan van Robin Hood en voor de oudere kinderen blijft het nog even een verrassing, maar leuk wordt het zeker. De spelweek zal gehouden worden van 27 tot 29 juli in het bos van Duurswoude. U zult begrijpen dat, om het één en ander soepel te laten verlopen, er veel vrijwilligers nodig zijn en wij vragen dan ook, mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen, laat het ons dan weten. Wij kijken er naar uit en voor de kinderen wordt het vast een geweldige spelweek.

Opgave bij

Roelie Aardema

tel: 480707

e-mail: aaarde141@planet.nl

Marije Blaauwbroek

e-mail: marije@tomaat.nl

Ruim € 5.500,- voor bijbelvertaling Sadri's

Woensdag 18 mei ontving Henk Ruiter, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Groningen, Friesland en Drente, een cheque ter waarde van €5.587,50 uit handen van de heer D. van Wijnen van Verzendboekhandel Wever van Wijnen te Franeker. Dit bedrag is de opbrengst van een actie die door de boekhandel is gevoerd vanaf 27 oktober 2004. Per verkochte bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling stelde de boekhandel €1,50 beschikbaar voor de actie Wij een bijbel, zij een bijbel (WebZeb) en wel speciaal voor een vertaling in het Sadri, één van de 418 talen die wordt gesproken in India.

De heer Van Wijnen overhandigde de cheque met een oorkonde bij de Grote of Martinikerk in Franeker. Hij complimenteerde het NBG met de bijzonder heldere vertaling van de Bijbel. Ook de nieuwe indeling in perikopen, waardoor de aandacht van de lezer gericht wordt op grotere gehelen in de Bijbel, vond de heer Van Wijnen een grote verbetering.

De actie Wij een Bijbel, zij een bijbel werd door het Nederlands Bijbelgenootschap gestart bij de introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling in oktober vorig jaar. De actie bleek een succes. De totale opbrengst is ruim €800.000,-

Dit jaar voert het Nederlands Bijbelgenootschap een grote ledenwerfactie om ook in de toekomst het bijbelwerk in Nederland en wereldwijd voortgang te doen vinden.

Orgelliefhebbers opgelet!

Op DV vrijdag 1 juli a.s. 's avonds wordt het kerkorgel van de N.H. kerk te Wijnjewoude (locatie Weinterp) feestelijk in gebruik genomen. Aanvang 19.45 uur.

Het orgel was in slechte staat en werd door de fa. S.Haarsma uit Drachten in een periode van ongeveer twee jaar drastisch onder handen genomen.

De orgelbouwer is **Jan Proper**, die leefde van 1853 tot 1922.

Het orgel werd in 1914 geplaatst.

Historische gegevens zullen tijdens deze samenkomst worden toegelicht.

Er is gelegenheid van samenzang. Ook wordt er een orgelconcert gegeven door René Nijse.

De uit Zeeland afkomstige Nijse is tevens orgelbouwer en restaurateur en ook hij heeft zijn steentje bijgedragen tot het welslagen van het instrument.

U bent allen van harte welkom.

Namens de commissie,
G.Beenen - Brouwer.

Nieuws van het alpa-team

Wist u dat de Alpha cursus in Nederland inmiddels 100.000 deelnemers telt? Wist u dat u in tien avonden een basiscursus krijgt over het christelijk geloof en/of dat u uw geloof eens een opfriscursus geeft? Wist u dat deze cursus op meer dan 800 plaatsen in Nederland wordt gegeven en dat bijna alle kerkelijke denominaties gebruik maken van deze Alpha cursus? Deze cursus is een hulpmiddel waardoor mensen vanuit welke kerk of gemeente dan ook op eenvoudige wijze elkaar helpen om door te geven waar zij zelf enthousiast over zijn. Het aantal Alpha-cursussen blijft in Nederland dan ook toenemen. Jaarlijks komen er circa honderd cursussen bij en het einde lijkt nog niet in zicht. Als je hoort en ziet wat er allemaal gebeurt rond Alpha op verschillende plaatsen, kun je niet anders dan constateren dat Gods zegen er op rust.

Het is toch geweldig om te zien dat in een tijd waarin zoveel nadruk ligt op individualisatie en secularisering er 100.000 kerkelijke en randkerkelijke en niet-kerkelijke mensen in groepen variërend van vijf tot soms wel dertig personen zoeken naar de basis van het christelijke geloof.

Het is prachtig dat nu al ruim een half procent van de Nederlandse bevolking de cursus gevolgd heeft en dat dat vele levens structureel veranderd heeft. Het mooie is dat niet alleen vele kerken een Alpha-cursus geven, maar dat er ook in gevangenissen, bij studentenverenigingen, in jeugdkerken en in bedrijven Alpha-cursussen gegeven worden.

Eigenlijk is deze mijlpaal van 100.000 nog maar het begin. Het verlangen en streven is om iedere Nederlander de gelegenheid te geven om via een Alpha-cursus aangeraakt te worden door het blijde Evangelie. Iedere Nederlander mag ook ervaren dat God op zoek is naar een persoonlijke band met Zijn kinderen.

Voor meer informatie:

Steven Akker

Mounleane 13

tel. 481694

e-mailadres: st.akker@filternet.nl

Kinderdienst op zondag 3 juli

Op zondag 3 juli is er in de geref. kerk te Wijnjewoude een kinderdienst.

Deze dienst begint om 13.45 uur.

Onze voorganger zal zijn Ds. Robben uit Drachtster Compagnie.

Ook Lyts Sola Gratia onder leiding van Jack Jongsma zal medewerking verlenen aan deze dienst.

De collecte in deze dienst is bestemd voor Heeghout, Borneroord in Beetsterzwaag.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
Leiding Kindernevendienst

Jeugdhappening.

“Meeting & Massage”

Ontmoeting met een boodschap!!

Dit wordt georganiseerd door de kerken uit Bakkeveen, Donkerbroek, Oosterwolde, Haulerwijk/Waskemeer en Wijnjewoude. Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar.

Door een aantal enthousiaste mensen (jeugdleiding en jeugdouderlingen) uit deze dorpen kwam het idee naar voren om gezamenlijk een soort kerkdienst te organiseren voor jeugd uit deze dorpen. Gewoon gezellig bij elkaar komen, luisteren naar een band, samen zingen, een drama voorstelling en een spreker. Kortom een ontmoeting met een Boodschap.

Dit wordt gehouden op zondag 19 juni, 's avonds om half 8 in het “Atrium” te Waskemeer.(Liudger)

Aan deze dienst werken mee:

Band: Thanks 4 Nothing uit Waskemeer.

Combo uit Wijnjewoude.

Dramagroep uit Wijnjewoude.

Spreker: Dominee de Graaf uit Donkerbroek.

Met als thema: “Back Packers”.

Hij zal op eigentijdse manier vertellen wat hij meeneemt als hij op reis gaat. Na afloop van deze happening kun je nog gezellig wat blijven kletsen en drinken. Om de onkosten te drukken zal er een collecte worden gehouden. Tot ziens op zondag 19 juni om 19.00 uur in het “Atrium” te Waskemeer!!!

De organisatie Meeting & Message.

Een mooie meid is en blijft een courant artikel.

Kerkdiensten

Hervormde Gemeente

Juni

12	Duurswoude	9.30 uur.	Ds. J. de Roo, de Hoeve.
		13.45 uur.	Ds. J. de Roo, de Hoeve.
19	Weinterp	9.30 uur.	Ds. J. de Roo, de Hoeve.
		13.45 uur.	Ds. J.A. van den Berg, Stedum
26	Duurswoude	9.30 uur.	Ds. H.C. Marchand, Groningen
		13.45 uur.	Ds. M. Heij, IJsselmuiden

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Juni

12	9.00 uur.	Ds. W.B. v.d. Wal	Viering H.A.
	14.15 uur.	Ds. M. Tel, Bunschoten.	Friese dienst
19	9.00 uur.	Ds. H. Boersma, Haulerwijk	
	14.15 uur.	Ds. W.B. v.d. Wal	
26	9.00 uur.	Ds. W.B. v.d. Wal	
	14.15 uur.	Dienst	

Gereformeerde Kerk

Juni

12	9.30 uur.	Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster.	H. Avondmaal
	13.45 uur.	Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster.	Nabetr. H.A.
19	9.30 uur.	Ds. J. Bakker, Ten Boer	
	13.45 uur.	Ds. J. G. Arensman, Gerkesklooster	
26	9.30 uur.	Ds. T. J. Oldenhuis, Coevorden	
	19.30 uur.	Ds. Tj. Tjepkema, Bolsward	Gezamenlijke Evang. Dienst in Sparjeburd

Juli

3	9.30 uur.	Ds. P.A. Crom, Wijnjewoude	
	13.45 uur.	Ds. G.J. Röben, Dr. Compagnie.	Kinderdienst

Een vals wijf kan ook wel eens gelijk hebben.

Dorpsagenda

Juni

- 14 Alg. viswedstrijd Terwispel viaduct Loting 18.30 uur
- 16 Dorpsfeest
- 17 Dorpsfeest
- 18 Dorpsfeest
- 25 Hynstedei Aanvang 9.45 uur.
- 26 Alg. viswedstrijd PM te Spannenburg Loting vanaf 5.30 uur.

Juli

- 1 Presentatie Enquete Jeugdsoos 20.00 uur in de Swingel
- 1 Feestelijke ingebruikname orgel kerk Weinterp 19.45 uur.
- 6 Rommelmarkt op het evenemententerrein
- 7 Koekactie Longa
- 9 Fancy Fair peuterspeelzaal de Telle Aanvang 10.00 uur.
- 10 Alg. Viswedstrijd PM te Grou. Loting vanaf 5.30 uur.
- 18 Roefeldag
- 20 Avondrommelmarkt
- 21 Pakketten voor Polen inleveren bij Fam. J. Veenstra
- 23 Ringsteken V.V.V.
- 27 t/m29 Spelweek

Augustus

- 1 t/m 4 Avondfietsvierdaagse

September

- 3 Willedei

Puzzel

Voeg het aantal () aangegeven letters toe.

Zodat het de laatste letters zijn van het eerste woord en de eerste letters van het laatste woord.

Waren Eigenaar (4)

Ad Raam (3)

Huis Straf (4)

Veld Mat (4)

Boot Strip (5)

Vaar Vak (3)

Pa Ter (3)

Kies Kracht (3)

Bloem Werk (3)

Huid Lap (5)

Regen Lijn (3)

Kraak Warmer (4)

Wel Eet (3)

Bier Baar (3)

Schep Vlies (3)

Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend tel. 0900 1127112

TIJDEN

maken van afspraken voor het spreekuur of een visite	08:00 - 09:00 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten	09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur	10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen	11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen	16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: 1x per 14 dagen is er donderdagmiddag vanaf 15:00 uur stikstof aanwezig.	

Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar.

Voor spoedgevallen kunt u dan altijd het spoednummer bellen.

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112

U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Een slechte vrede is beter dan een goede oorlog.