

Van de redactie

Redactie "de Bân"

Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a	tel: 48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40.	tel: 48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10,	tel: 48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127.	tel: 48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20.	tel: 48 14 28
Klaske de Vries, Russchenreed 48	tel: 48 13 05

Een praatje bij het plaatje

„ *Wijnjewoude Turfroute* ”

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op **zaterdag 4 juli**.

De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren?

Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net

Dit kan tot **zaterdag 27 juni 18.00 uur**.

Kopij wat niet via e-mail gaat moet op **donderdag 25 juni** binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10

Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen.

Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 481381

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij K. Greidanus

Optreden in de Muziekkoepeel

Op woensdag 24 juni is er een optreden in de muziekkoepeel van het koor 'Looft den Heer' onder leiding van Jan Andries Dijkstra. Samen met hen treedt ook nog een muziekgroepje op.

Wij hopen op mooi weer en dat veel inwoners van Wijnjewoude komen luisteren
Het begint om 19.30 uur.

Zijn er meer muziekgroepen, koren die een optreden willen verzorgen dan kunnen zij contact opnemen met Joop Miedema, telefoon 0516-481305.

Berichten van Plaatselijk Belang

Openbaar vervoer.

Op 21 april j.l. heeft Qbuzz uitleg gegeven over een nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer voor volgend jaar. Het ging over te rijden routes, niet over tijden. In juni komt daarover een voorstel van Qbuzz. De verwachting is dat in het aantal ritten, ook in de daluren, geen grote wijzigingen zullen zijn. In juni wordt ook hierover meer informatie gegeven.

Inwoners van ons dorp die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen opmerkingen en klachten over het functioneren van dit vervoer telefonisch melden op nr. 0512 - 386271 en het liefst via de mail (arnold.bosma@opsterland.nl).

Toekomstplan dorp.

Het vergaderseizoen loopt op zijn eind maar ondanks dat wordt er nog druk gewerkt met de ideeën en wensen voortgekomen uit de algemene ledenvergadering van 23 maart j.l.

Dankzij een subsidiebedrag beschikbaar gesteld door de Provincie Fryslân en de Gemeente Opsterland is het mogelijk dat we naast eigen inbreng ook kunnen profiteren van onmisbare professionele advisering.

Het lijkt haalbaar dat er begin september een eerste toekomstplan aan alle belangstellende inwoners voorgelegd en ter discussie aangeboden kan worden.

Ingebruikstelling steiger bij Velde's bos.

Woensdagavond 20 mei is een eerste aanlegsteiger op Wijnjewoudster grondgebied in de Turfroute realiteit geworden.

Onder mooie weersomstandigheden en met aardig wat publieke belangstelling werd de steiger in gebruik gesteld. Wethouder Wietse Kooistra legde als eerste aan als gelegenheidsschipper van een meer dan een eeuw oude "Snikke".

Shantykoor "de Slûskesjongers" zorgden met hun optreden voor een plezierige omlijsting van deze happening. De steiger is weer een zichtbare vrucht van het succesvolle Idop avontuur Wijnjewoude.

Vernielingen.

De laatste tijd moeten we helaas constateren dat er regelmatig vernielingen plaatsvinden in Wijnjewoude. De meeste vernielingen vinden plaats in het weekend. Plaatselijk Belang krijgt hierover ook meldingen en begrijpt het ongenoegen van de betrokkenen.

Wij hebben recentelijk contact gezocht met onze dorpsagent, de heer J. Elzinga. Hij heeft een onderhoud met ons gehad en aangegeven dat diverse meldingen bij hem bekend waren.

Om echter efficiënt te kunnen optreden heeft hij verzocht alle vernielingen te melden bij de politie te Drachten, tel. 0900-8844. Meldingen kunnen ook gedaan worden bij Melding Anoniem, tel. 0800-0700.

Echter bij vernielingen welke daadwerkelijk worden gesignaleerd adviseerde hij ons dit onmiddellijk te melden bij het bekende nummer 112. Er zal, voor zover mogelijk, dan direct worden opgetreden.

Dus schroom niet om te bellen.

Om de leefbaarheid in Wijnjewoude voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken en te houden is dit een zaak voor alle inwoners van ons dorp.

Plaatselijk Belang Wijnjewoude

25 maart 2009 'in nij begjin', niertransplantatie van Michel aan Jan Veldkamp

Waarom een nieuw begin? Hoe begin je opnieuw? Wat ging hier allemaal aan vooraf?

Na 23 maanden nierdialyse kreeg Jan Veldkamp op 25 maart 2009 een nier van zijn zoon Michel Veldkamp. Officieel heet dit een 'relatie-transplantatie'. Transplantatie van zoon naar vader gebeurt niet zo vaak en is daarom heel bijzonder. Hoe is dit allemaal begonnen?

In 2006 begon het al: Jan was niet fit, hoofdpijn, rugpijn, noem maar op. In januari 2007 wordt Jan doorgestuurd naar het ziekenhuis in Drachten. Hij gaat daar in de werkauto naar toe en neemt zijn werkkleding mee. Na het onderzoek meteen aan het werk dacht Jan. Maar de arts was minder positief, niks aan het werk, aan het infuus. Dat was even schrikken. Misschien kan ik dan volgende week weer aan het werk was de gedachte. Ook dat was een illusie. Na allerlei onderzoeken bleek dat de nieren van Jan slechts 12 tot 17% werkten. Dus naar het UMCG in Groningen. Omdat de nieren ontstoken waren kwam Jan weer aan het infuus waarbij het bloedplasma werd vervangen met de verwachting dat de nieren zich zouden herstellen. Ook dat werd een teleurstelling.

De tijd van de dialyse kwam. Na enkele aanpassingen kon dit thuis, maar ook op de boot 'Knibbel' gebeuren. Om de vijf uur kreeg Jan een buikspoeling. Dit nam circa een halfuur in beslag. Hier kun je mee leven maar het beperkt je wel behoorlijk in je doen en laten. Je bent enorm gebonden aan tijd. Later werd dit een nachtdialyse. 's Avonds rond 22.00 uur de spoeling op de buik aansluiten, dit duurde dan tot 's morgens circa 08.00 uur. Dit gaf overdag meer vrijheid. In die tijd ging Jan ook weer naar het werk, nu niet als timmerman maar achter het bureau. Hij volgde een

cursus AutoCAD-tekenen. Jan ging elke dag met plezier naar zijn werk in Grou. Hij werkte dan van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Maar bekend is dat je niet altijd door kunt gaan met de buikspoeling. Een transplantatie is eigenlijk de enige oplossing. Van het dialysecentrum kreeg Jan de opdracht om links en rechts in de familie te kijken voor een donor. De broers vielen af omdat die beide hartproblemen hebben. Bij Sjijske, Michel, Yvonne en Harm werd bloed afgenomen om te kijken welke bloedgroep het beste past bij die van Jan. Dat was Michel en ook Yvonne. Omdat Yvonne zwanger was viel die ook af. Maar dan is het natuurlijk nog niet vanzelfsprekend dat je een nier afgeeft. Je moet dit kunnen en willen. Omdat Michel thuis woont, zag hij dat Jan verschillende keren te maken kreeg met een ontsteking. Hij zag ook de belemmeringen die er waren voor Jan. Daarom heeft hij op internet gezocht wat het allemaal betekent als je een nier afstaat. Ook heeft hij erover gesproken met zijn vrienden. Na een paar maanden heeft hij aangegeven een nier aan zijn vader te willen geven. In het ziekenhuis in Groningen volgden allemaal onderzoeken en werd hij ook behoorlijk onder vuur genomen of hij wel zeker wist dat hij een nier wilde afstaan. Michel hield vol en zijn besluit stond vast. Ik zou zeggen kijk op het internet voor de details want een niertransplantatie is niet zomaar iets.

Zo komen we dan bij 25 maart 2009. Om 07.00 uur gaat Michel naar de operatiekamer. Als die er vandaan komt wordt Jan erheen gebracht. Jan geeft Michel nog een hand maar die beseft het niet vanwege de narcose. De dagen die volgen zijn eerst niet gemakkelijk voor beiden. Michel komt na vier dagen weer thuis maar heeft meer last dan Jan omdat de nier van Michel dieper 'weg' moet komen. Met een behoorlijk aantal hechtingen moet hij het rustig aandoen. Hij wordt opgevangen door zijn vrienden. Het herstel gaat prima. Jan moet een paar weken in het UMCG blijven. Hij wordt nauwkeurig in de gaten gehouden in verband met afstotingsverschijnselen. Na de zesde dag beginnen de praatjes weer te komen. De verpleegkundigen moeten weer op hun hoede zijn. Jan krijgt ontzettend veel kaartjes, zowel in het ziekenhuis als thuis. Op een envelop staat: 'zusters, denk om de oogjes van Jan Veldkamp'. Met z'n allen hebben ze hier veel plezier om.

Voor Sjitske was dit natuurlijk ook een hectische periode. Het kookpatroon moest volledig worden aangepast aan de

ziekte van Jan. Het eten moest eiwit- en zoutarm zijn. Je verdiepen in diëten, welke kruiden gebruikt kunnen worden, de etiketten lezen wat er precies allemaal in zit. Samen zijn ze nog naar een kookcursus gegaan. Nu na de transplantatie kan Jan weer 'gewoon' (bacteriearm en zoutarm) eten en moet hij circa 2,5 liter drinken, liefst water. Wel heeft Jan het advies gekregen de eerste drie maanden niet te gaan eten in restaurants, bij de Chinees, snackbar en visboer. Ook rauw voedsel mag niet worden gegeten. Dit allemaal in verband met mogelijke bacteriën.

Al die weken dat Jan in Groningen in het ziekenhuis lag ging Sjitske elke dag op bezoek. Gelukkig is die tijd weer voorbij. Tot nu toe is alles heel goed gegaan maar het risico van afstoting blijft voorlopig bestaan.

Jan, Sjitske en Michel willen iedereen bedanken voor de vele kaarten die zij hebben gekregen. De 170 kaarten hangen nog in de kamer van links naar rechts en diagonaal. Ook de bloemen, bezoekjes en andere attenties deden hen allen heel goed.

Klaske.

Jan kreeg een kaartje met een bijzonder gedichtje.

*In hantsjefol
Fan ús in hantsjefol Leafde
Fan ús in hantsjefol Nocht
Fan ús in hantsjefol Waarmte
Fan ús in hantsjefol Ljocht*

*Troch al dy hânfolle stipe
krijet de minske wer moed
dan wurdt de dei, dy 't tsjuster begûn
omset yn sinnegloed.*

5 september 2009 Willedei 2009 Wynjewâld

De 6^e Willedei komt snel dichterbij maar gelukkig krijgt het programma voor deze dag steeds meer vorm.

Gezellige markt/braderie

In de vorige Bân heb ik een oproep geplaatst voor de gezellige markt/braderie waarin onder andere de plaatselijke ondernemers, stichtingen en verenigingen zich kunnen presenteren. Een uitgelezen moment om u aan eigen bevolking en de overige bezoekers van de Willedei te presenteren.

Helaas is daarop tot op dit moment nog weinig reactie gekomen vandaar bij deze een herhaalde oproep.

Ondernemers kunnen zich aanmelden bij Sietske Brouwer, Merkebuorren 73.

Aanmelden kan via telefoonnummer 0516-481995 of via sietskebrouwer@hetnet.nl

Stichtingen en verenigingen kunnen zich aanmelden bij Jan de Haan, Noormanstrjitte 22. Aanmeldingen kunnen via telefoonnummer 0516-480520 of via jan.de.haan50@hetnet.nl

Voor deze gezellige markt/braderie zijn wij ook nog op zoek naar personen die een leuke hobby hebben en deze hobby willen presenteren op onze markt. Bent u zo'n hobbyist of kent u iemand die graag op onze markt wil komen, meldt u dan aan bij Jan de Haan, Noormanstrjitte 22, telefoonnummer 0516-480502 of via jan.de.haan50@hetnet.nl. Ook tips zijn van harte welkom op het eerder genoemde adres.

Deelnemende (straat) artiesten

Op 3 verschillende podia zal een keur van artiesten te beluisteren zijn. U kunt onder andere genieten van Adri de Boer (een Friese troubadour), een optreden meemaken van het zangduo Michiel & Toby, genieten van het Shantykoor de Bregesjongers, Folk-rock ballads beluisteren en meedeinen op de muziek van Fremd Folk.

Tussen deze optredens door zult u op straat verrast worden door onder andere het duo B&W en ook niet te vergeten Sido Martens. Daarnaast zullen er voldoende attracties voor de kinderen aanwezig zijn.

Muzikanten/bands uit eigen dorp, aanmelden voor 15 juni 2009

Bekend is dat er in Wynjewâld veel mensen zijn die of in een bandje spelen of individueel muziek maken, met of zonder zang.

Hoort u tot deze groep en lijkt het u leuk om op te treden op een van de grote podia op de Willedei meldt u dan voor 15 juni a.s. aan bij Grietje Rooks, Loksleane 46, tel 0516-491350 of 06-51070901 of via grietjerooks@planet.nl

Vermeld daarbij welke muziek u speelt en uit hoeveel personen de band bestaat.

Grijp deze kans om je talent te tonen op de Willedei.

Eendagskoor

Opening 6^e Willedei door eendagskoor/orkest van alle leeftijden uit Wynjewâld, aanmelden voor 15 juni 2009. Het bestuur van de Willedei heeft het plan opgevat om een eendagskoor/orkest te formeren, wat bestaat uit inwoners van Wynjewâld, en daarmee de Willedei op spectaculaire wijze te openen.

We hebben dirigent Jan Andries Dijkstra bereid gevonden om dit te vormen orkest/koor te gaan leiden. De bedoeling is dat er, uiteraard bij voldoende deelname, twee keer gerepeteerd gaat worden, om zodoende ook goed voor de dag te komen.

Dat ons dorp Wynjewâld veel muzikaal talent kent, werd kortgeleden weer helemaal duidelijk bij de uitvoering van de musical Mozes.

Wat vragen we van u: vindt u het leuk/gezellig om te zingen met uw eigen dorpsgenoten meldt u/je dan voor 15 juni a.s. aan bij Grietje Rooks, Loksleane 46, tel 0516-491350 of 06-51070901 of via grietjerooks@planet.nl

Bespeelt u een instrument en lijkt het u /jou leuk om met dorpsgenoten een eendagsorkest te formeren en daarmee de Willedei te openen dan ook nodigen we u/jou uit om je aan te melden bij Grietje Rooks, Loksleane 46, tel 0516-491350 of 06-51070901 of via grietjerooks@planet.nl

Het uitgangspunt voor deze happening is dat het een speciale, gezellige happening wordt.

Weet u/jij vervolgens ook nog een mooi muziekstuk voor dit spektakel dan ook dit graag doorgeven aan het eerder genoemde adres.

We wachten met veel belangstelling op veel aanmeldingen.

In de Bân van juli hoort u weer van ons en uw tips en ideeën voor de Willedei zien wij nog steeds graag tegemoet via: kees.hiemstra@hetnet.nl of op tel.nr 0516-471426 of bij een van de andere bestuursleden.

Concours Hippique Wijnjewâld Hynstedei

Zaterdag 13 juni a.s. zult u veel auto's met paardentrailers, concourswagentjes en zelfs vrachtauto's met paarden, richting het terrein aan de Merkebuorren naast nummer 92 zien gaan. Want, vanaf 12.00 uur wordt daar de Hynstedei van Wijnjewâld georganiseerd. Het bestuur is druk bezig met de laatste puntjes op de i. En.....de deelnemers zullen vast en zeker nog volop in training zijn om in topconditie voor de jury aan te treden.

Er worden vele rubrieken verreden. Niet alleen voor leden van Taveno, ook de tuigpaardrijders zonder rijvergunning zullen zich presenteren. En vooral niet te vergeten..... de rubriek voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar met hun pony's voor de wagen.

Het geheel zal vocaal opgeluisterd worden door de Slûskesjongers uit Wijnjewâld-Hemrik. Het belooft een spectaculaire middag te worden en, als de weergoden meewerken, ook een stralende middag.

U zult begrijpen dat een dergelijk evenement veel kosten met zich meebrengt. Dankzij de royale bijdragen van de adverteerders in het programmaboekje en de prijzen die zij voor de verloting in de pauze beschikbaar hebben gesteld, is de entree beperkt gebleven tot €6,--.

Wij hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet en neem contact op met Wietske Clevering 0516 - 481296 of Joop Witlox 06 - 108 055 61.

Bestuur Hynstedei

Oorlogsverhalen.

De afgelopen maanden hebben we van onze lezers enkele oorlogsverhalen mogen optekenen. Spontaan kwamen er meer verhalen los. Het verwerken van deze informatie vraagt nogal wat tijd. De komende maanden blijven we hier aan werken, om later weer een serie oorlogsverhalen in de Bân te plaatsen. Daarom blijft onze vraag; herinnert u zich nog een voorval uit de oorlog, meldt het bij de redactie. Het is een belangrijk stuk geschiedenis van ons dorp, voor de jonge mensen van nu en de toekomst.

Een “groot” man

*Ik was bij vrienden op bezoek,
we praten over de tijd van toen,
de oorlog en het sterk verzet,
voorbije dagen, vol en koen
van grote daden, inzet, moed
een periode die nóg raakt,
omdat er naast onzegbaar leed,
ook zoveel goeds is waargemaakt.....*

*Een van de vrienden luisterde
alsof hij er geen deel aan had,
hij keek naar buiten voor zich uit
met iets van “k ben het nu wel zat”.
Hij dronk zijn koffie en hij zweeg,
terwijl juist hij iets te zeggen kon,
hij was- dat hoorde ik later pas-
verzetsman van de diepste bron...*

*Nooit praatte hij over de taak
die hij in die jaren had vervuld
met inzicht, overgave en angst
en eindeloos beproefd geduld.
Hij kreeg -ik hoorde het voor het eerst-
't verzetskruis uit Prins Bernhards hand,
voor alles wat hij had gedaan
uit liefde voor het vaderland....*

*Ik keek oplettend naar de vriend
die daar niet over praten wou,
't zijn kinderen nooit had verteld
Alleen zijn eigen lieve vrouw
Ik zag de foto en het kruis,
“Ach”, zei hij zacht, “het was mijn plicht”.
En daarom zet ik deze vriend
Naamloos in 't volle gouden licht...*

*Bedankt B.
Bescheiden mensen zijn de ware*

Uit: Welkom gedichten van Margreet van Hoorn

Werk in Rwanda

Ongeveer een jaar geleden heb ik een artikel geschreven in De Bân, over mijn werk als Education Advisor in Rwanda. In deze zomer ga ik weer naar Rwanda om mijn werk daar voort te zetten. Jan Dros gaat in mei/juni een paar weken naar hetzelfde gebied om te werken.

Hieronder hebben wij aangegeven aan welke projecten wij zoal werken; een deel hiervan is mogelijk geweest door de financiële steun van mensen uit Wijnjewoude en omgeving. Onze hartelijke dank hiervoor!!

- Er gaan vanaf mei 2008 door het sponsorgeld 7 leerlingen naar de EAV school, in het plaatsje Shyogwe. Deze school, Ecole Agriculture et Veterinique, is gericht op landbouw en veeteelt. De opleiding duurt 3 jaar. Vijf van de gesponsorde leerlingen zitten nu in het tweede leerjaar en twee in het derde leerjaar. Per jaar kost het schoolgeld ongeveer 200 euro per leerling.
- Jan Dros heeft een zending met 27 laptops naar Rwanda verstuurd in maart 2008 en

heeft in het bestuursgebouw van het bisdom internet aangelegd. Hij heeft workshops gegeven aan leerkrachten en medewerkers van het bisdom. Verder zijn in overleg met de leiding de laptops verdeeld onder hoofden van scholen en medewerkers.

- Emmanuel Gashiribake heeft 200 euro gekregen en heeft nog eens 2x ongeveer 200 euro verdiend met de verkoop hier in Nederland van prachtige halskettingen, armbanden en oorsieraden. Daarnaast heeft hij van enkele mensen direct geld gekregen. Hij is vanaf z'n geboorte gehandicapt en rolstoelafhankelijk. Hij heeft zijn rolstoeltoegankelijke huisje nu nagenoeg klaar en kan twee kleine huisjes op zijn stukje grond verhuren aan studenten van de universiteit vlakbij. Dit zijn grote stappen in zijn leven. Momenteel is zijn rolstoel echter kapot. Ik ben met een aantal mensen bezig om deze zomer een andere rolstoel voor Emmanuel mee te kunnen nemen naar Rwanda.
- Tijdens de laatste maanden van mijn verblijf in 2008 heb ik 5 workshops kunnen geven (elke workshop voor ongeveer 15 docenten en duurde een dag), waarbij ik het materiaal (kopieën) kon betalen en een vergoeding voor eten en drinken voor de deelnemers.
- Door de protestantse kerk van Ureterp is 900 euro verstrekt aan de Ecole Primaire (basisschool) van Shyogwe. Dit geld is bedoeld voor het maken van lesmaterialen. Ik kreeg bericht dat ik binnenkort een verslag en foto's krijg van de resultaten van het de werkzaamheden. We wachten in spanning af en ik zal direct de informatie doorsturen naar Ureterp als ik het krijg.
- Via een sponsoractie van het Maartens College in Haren (mijn broer werkt op deze school) ligt er nu geld klaar voor onderwijsmaterialen en een internetverbinding van de school.

Als u dit artikel leest is Jan Dros, samen met dochters Gijlke en Jinke, in Rwanda om zaken op te zetten die met computers te maken hebben en met internet. Verder zal hij zich op verschillende scholen oriënteren om te zien welke mogelijk-heden er zijn voor een veel groter project op het gebied van computers op basis-scholen

Ik ga zelf deze zomer (met zoon Erik en zijn vriendin Merel) 6 weken naar Rwanda om op basisscholen en middelbare scholen bezig te gaan met reken- en wiskunde

onderwijs.

na de vakantie.

In het verleden hebben wij een oproep gedaan om ons werk in Rwanda te steunen. Ook deze keer vragen wij weer uw steun. Als u ons werk financieel wilt steunen, dan kunt u een geldbedrag overmaken naar:

Geert van der Veen.

Giro: 2927733 t.n.v. Geert van der Veen;
Wijnjewoude. Onder vermelding van:
projecten Rwanda.

U kunt een verslag van onze activiteiten
verwachten in een aflevering van de Bân,

Brocante op het boerenerf

Rondom de authentieke boerderij "It Foarhûs" aan de Tjalling Harkeswei, gelegen aan de Compagnonsfeart te Hemrik kunt u tijdens het Pinksterweekend genieten van een intieme en gezellige fair.

De boerentuin staat in volle bloei. In de boomgaard onder de fruitbomen kunt u genieten van koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen. De moestuin met haar vergeten groenten is te bezichtigen. Tevens is er een proeverij met overheerlijke producten van het land.

Rondom de boerderij zijn sfeervolle plekje's ingericht met brocante. De deel, waarvan de keukenkasten goed gevuld zijn met serviezen en aardewerk uit vroeger tijden. De boerentafel staat klaar en nodigt uit om aan te schuiven.

Het weekend na Pinksteren is deze fair eveneens te bezoeken.

Datum:	Zaterdag	30 mei - 11.00 – 17.00 uur
	Zondag	31 mei - 11.00 – 17.00 uur
	Maandag	1 juni - 11.00 – 17.00 uur
	Vrijdag	5 juni - 19.00 – 21.00 uur
	Zaterdag	6 juni - 11.00 – 17.00 uur
	Zondag	7 juni - 11.00 – 17.00 uur

Entree € 2.50.

Tjalling Harkeswei 68
8409 CN Hemrik
T 0516-471713
W www.itfoarhûs.nl

Volleybalvereniging DWS

Eind stand seizoen 2008/2009

DWS ds 1 6de plaats 2e klasse

DWS ds 2 9de plaats 4e klasse

DWS hs 1 2de plaats 2e klasse

DWS hs 2 11de plaats 4e klasse

DWS Dames 1 & 2 en Heren 2 blijven in de zelfde klasse spelen. Heren 1 gaat terug naar de 3e klasse.

We hebben nieuwe trainers gevonden! Dinie van der Veen en Sjoerd Pietersma komen onze vereniging versterken. Met hun vele ervaringen moet dit wel gaan lukken.

Heb je het volgende seizoen zin om mee te doen dan kun je komen op de onderstaande tijden:

Ma 17 augustus 09 Dames1 20.30/ 21.15 uur

Dames2 21.15/ 22.00 uur

Trainster : Dinie van der Veen

Di 18 augustus 09 Heren 1 19.30 / 20.45 uur

Heren 2 20.45 / 2200 uur

Trainer : Sjoerd Pietersma

De balsponsor van de maand april was Bloemen & Kadohuis Wilma

Tot slot wensen we iedereen een zonnige vakantie toe.

De lêste ferfeanter/ de laatste vervener

Op 30 mei 2009 wordt in Streekmuseum Opsterland de tentoonstelling 'De laatste vervener' geopend. Het laagveengebied 'De Deelen' ligt gedeeltelijk in Opsterland. Dit is het enige stuk in Nederland waar nog veen wordt gewonnen om te worden verwerkt tot tuinturf en turf voor het roken van droge worst. Deze vervening in het gebied van Staatsbosbeheer, houdt binnen enkele jaren op.

De tentoonstelling gaat over twee mensen.

Evert de Graaf was de laatste die in De Deelen turf maakte op traditionele wijze. De Graaf, afkomstig uit Westbroek – een laagveengebied bij Utrecht- maakte tot begin jaren negentig van de vorige eeuw op de klassieke manier turf.

Pake Theunis de Leeuw begon in 1909 met vervening. Zijn kleinzoon Theunis baggert nog steeds turf uit De Deelen en graaft zo nieuwe petgaten die het landschap van een laagveengebied zo kenmerkend maken.

De tentoonstelling in Museum Opsterland laat de geschiedenis van veenwinning zien. Met een combi-entreekaartje kunt u ook een bezoek brengen aan het Sudergemaal in Nijbeets. Daar vandaan kunt u met de boot “de Snikke” naar de Deelen varen. Aansluitend kunt u een wandeling maken in De Deelen, het

gebied van Staatsbosbeheer waar u kunt zien waar en hoe het veen wordt gewonnen.

In het Damshûs zijn de harde werkelijkheid van de veenwinning en de leefomstandigheden rond 1920 te zien. Zo geeft dit samen met onze tentoonstelling een totaalbeeld van de vervening in/rond Opsterland. Een fotoreportage van Sietse de Boer en Paul Uithol laat zien hoe Evert de Graaf turf maakte en hoe Theun de Leeuw tot op heden nog steeds veen wint. In de laatste ruimte is te zien waar de tuinturf naar toe gaat en hoe het worstroken met turf gebeurt.

De opening zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei om 14.30 uur en de tentoonstelling is te zien t/m 15 augustus 2009.

De tentoonstelling is gemaakt naar een idee van en samengesteld door Steven Sterk.

Avond-4-daagse Bakkeveen

Dit jaar is de avond-4-daagse van woensdag 10 juni tot en met zaterdag 13 juni. We organiseren dit wandelevenement al bijna 50 jaar.

Wat betekent avond-4-daagse eigenlijk? Het is vier avonden wandelen over een afstand van 5 of 10 km door de omgeving van Bakkeveen. We blijven echter niet alleen in Bakkeveen: in de beginjaren werden ook het dorp Waskemeer en buitengebieden van Wijnjewoude aangedaan. Voorbeelden zijn de Duurswouderheide en het gebied rond de Freulevijver. De laatste jaren steken de routes vaak het Ald Djip over en komen de wandelaars ook in Siegerswoude.

Elk jaar zijn er weer nieuwe routes. De variatie van omgeving is voor de 10 km lopers natuurlijk groter dan die van de 5 km. De routes bestaan meestal uit een deel natuurgebied en een deel landbouwgebied. De routes kunnen alleen tijdens de avond-4-daagse worden gelopen en niet op een andere dag, omdat delen over particulier terrein gaan en daar eenmalig toestemming voor is verkegen.

De start is altijd in het centrum van Bakkeveen op de Weverswal. De 10 km

wandelaars starten vanaf 18 uur en de 5 km vanaf 18:30 uur. De kosten van deelname is €4,-- per persoon. Hiervoor krijg je een fraaie medaille als herinnering, 4 consumpties onderweg en een routebeschrijving. Als klap op de vuurpijl worden tijdens de intocht op zaterdagavond 13 juni de wandelaars door 4 muziekkorpsen ingehaald. De route van de muziekkorpsen is zodanig dat publiek aan de route tussen zwembad en centrum de korpsen 4x langs ziet komen ! De eerste wandelaars komen zaterdagavond rond 20 uur Bakkeveen binnen.

Deelname kan als groep (school, vereniging, wandelclubje) of individueel. Aanmelden kan via info@bakkeveen.nl of tel 0516-541230 of tussen 17:30 en 18:30 uur op woensdag 10 juni bij de organisatie op 1 van de terrassen in het centrum. Op www.bakkeveen.nl/wandel vind je meer en actuele informatie omtrent de voorbereidingen. De organisatie is in handen van V.V.A.-Bakkeveen

Prikbord

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de vele kaarten-
bloemen en felicitaties bij ons 40 jarig
huwelijk ontvangen.

Feite en Riet Feenstra

Eendagsorkest Willedei

Meld je aan voor het eendagskoor van de
Willeidei. Opgeven kan bij Grietje Rooks,
Loksleane 46, tel. 0516-491350

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

Deze jaarlijkse collecte die gehouden is in
de week van 19 april tot en met 25 april
heeft in totaal €862,40 opgebracht. 20%,
€172,48 is bestemd voor peuterspeelzaal
"De Telle".

Collectanten en gevers: Hartelijk dank!

Alie Meestringa

Steppen

Lijkt het je leuk om met een groepje te
gaan steppen? Het gaat dan om 1 dag in
de week zo'n 1 à 2 uur. Een leuke manier
om je conditie op pijl te houden/brengen
en ook nog een gezellige middag hebben.

Zie je dit zitten??? Vul het onderstaande
strookje in. Je zal dan later te horen
krijgen wanneer en waar. Zoals het nu lijkt
starten we dan vanuit Waskemeer. De

kosten die eraan verbonden zijn €3,= per
keer per step of u kunt een 10-steppen-
kaart kopen voor €25.=

Voor vragen kun je bellen met: 0516-
423023

M.v.g.
Jannie van der Veen
De kromten 11
8434 PJ Waskemeer
stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-Mail adres:

Pinksterfeest

Ook dit jaar wordt van 29 mei – 1 juni het Pinksterfeest gevierd. Het is voor de 31ste keer dat de gezamenlijke kerken uit Bakkeveen, Frieschepalen, Wijnjewoude en Ureterp dit evenement met veel zang en muziek, maar ook hobbymarkt, fiets- en wandeltochten in en rond de bossen van Wijnjewoude organiseren. Met veel plezier wordt er door tientallen vrijwilligers al een aantal maanden voorbereidingen getroffen om van het Pinksterfeest weer een geslaagd evenement te maken. Voor verdere informatie over het Pinksterfeest verwijzen wij u naar de Pinksterkrant en naar onze website www.pinksterfeest.org. Wij hopen u weer op een of meerdere Pinksterdagen te mogen begroeten in Wijnjewoude.

St. Pinksterfeest Wijnjewoude
Jannie van der Vaart

Uitnodiging tentdienst dorpsfeest

21 juni a.s.
Thema: Folklore
Aanvang: 19.30 uur

Aan de dienst werken mee:
Ds. A. Elverdink uit Jistrum
Gospelgroep Lighting Stars uit Ureterp
Iedereen is van harte welkom in de tent bij het sportveld!
Evangelisatiecommissies Hervormd- en Gereformeerde Kerk in Wijnjewoude

Touwtrekcompetitie

Op vrijdagavond 1 mei was het zover, de touwtrekcompetitie van TTV Bakkeveen ging van start. De eerste avond werd gehouden bij Muziekcafé Ma Kelleys in Frieschepalen. In totaal verschenen er 6 verschillende teams aan het touw.

Uiteindelijk won het team de Wrotters uit Hemrik.

De tweede touwtrekavond zou plaats vinden op vrijdag 15 mei bij café de Alde Merke in Wijnjewoude. Vanwege het regenachtige weer is het touwtrekken niet door gegaan. Op vrijdag 5 juni wordt er touwgetrokken in Donkerbroek bij café de Vosseheer. Het is nog steeds mogelijk om je hiervoor op te geven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ttvbakkeveen.nl

Geef de pen door

Ook ik, Jan Kiers, was verbaasd, dat ik een stukje moest schrijven voor de Bân, in "geef de pen door". Na 14 dagen nadenken wat ik moest schrijven, gaat het er nu toch van komen.

Ik, Jan Kiers, ben geboren op 13 augustus 1938 op de boerderij, waar voor bij de weg op de palen staat "Wester Bakkeveen". Mijn grootvader Gerrit Kiers is daar begonnen als pachter in 1913. Mijn vader Hendrik Kiers nam het van hem over en weer later zijn zonen Jan en Eppie.

In 1958 moest ik in militaire dienst, ik werd gelegerd in Leeuwarden op de vliegbasis. Op maandagmorgen fietste ik naar Dr. Bouma in Wijnjeterp (nu Wijnjewoude) en gingen we samen in zijn auto naar Leeuwarden, in een flits waren we in Leeuwarden.

In dat jaar leerde ik mijn vrouw kennen, Roelie Brouwer. Na 5 jaar verkering zijn we getrouwd en kwamen in een stacaravan te wonen bij de boerderij. In 1964 werd er een zoon geboren (Hendrik), dus gingen we inwonen bij mijn ouders (21 jaar). Er werden nog 3 kinderen geboren, Theun, Gerrit en Jantina.

In 1978 hebben mijn broer en ik de boerderij gekocht van de familie Hepkema uit Leeuwarden. De stacaravan stond er in 1964 nog en wat moesten we ermee, we hebben hem in de verhuur gedaan. Zo is ook Camping "De Ikeleane" ontstaan. Kamperen voor schoolkinderen was er ook nog, in de schuren waar in de winter het jongvee in stond. In de winter

kwam dan de meester kijken waar ze moesten kamperen, kunt u het zich voorstellen, allemaal stront, maar in April werd alles goed schoongemaakt en de zakken werden weer gevuld met stro, en dan konden ze erin. De stank was nog niet helemaal weg, maar in de jaren '70/80 maakten ze daar geen probleem van.

In 1996 kregen we vergunning om de camping uit te breiden, voor 100 plaatsen. Eerst het ene stuk aangelegd, in 2001 het andere stuk.

Toen werd het allemaal te druk met boeren en de camping, dus de koeien met stukken land zijn verkocht.

Mijn broer ging met zijn zoon boeren in Bakkeveen en ik met mijn gezin werd campingbaas. Omdat de leeftijd al wat begon te tellen dachten wij erover om te stoppen, maar ja, wat doe je? Verkopen? Of misschien toch één van de kinderen? Na een jaar praten en nadenken is Theun met zijn vrouw Marjanna en kinderen op de camping komen wonen. Het is een mooie goedlopende camping, met 117 stacaravans en 81 toeristische plaatsen. Wij wonen nu aan de Loksleane 36. Ik ben nog veel op de camping, voor allerhande klusjes. Mijn pen is leeg en geef hem door aan Ulco en Linda de Boer.

Jan Kiers.

Dorpsfeest 2009

Beste dorpsgenoten,

Nog een paar weken en dan staat de tent weer op het evenemententerrein en vieren we **van 17 t/m 21 juni** het dorpsfeest met dit jaar als thema "Folklore".

Het programmaboekje is gedrukt en zal verdeeld worden door de buurtverenigingen.

Heeft u op 6 juni nog geen programmaboekje ontvangen neem dan even contact op met uw buurtvereniging of met ondergetekende.

Nog enkele aandachtspunten:

- Kinderen die naar een basisschool buiten Wijnjewoude gaan zijn ook van harte welkom op vrijdagmorgen 10.30 uur.
- Heeft uw buurt zich al opgegeven voor het stratenvolleybal op donderdag 18 juni?
- Dit kan nog tot 1 juni 2009 bij de contactpersonen voor DWS genoemd in de vorige Ban.
- Heeft uw buurt zich al opgegeven voor het buurtspel "de Highland games"? Dit kan nog tot en met 14 juni 2009 per E-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per telefoon 0516 - 48 12 71 (Martje Seefat).
- Komt u ook op zaterdag 20 juni 2009? Na de voorstelling van Teake van der Meer kunt u blijven voor het middagprogramma. Wij verzorgen dan een brunch. Kosten € 7,50 per persoon, basisschoolkinderen € 5,- Hiervoor kunt zich opgeven per e-mail: dorpsfeestwijnjewoude@home.nl of per telefoon 0516 - 48 12 71 (Martje Seefat).
- Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die mee willen helpen op de zaterdagmiddag bij de Highland games. Lijkt je dit leuk om te doen meld je dan aan bij ondergetekende.
- Versiert u met elkaar de straat of uw tuin en steekt u de vlag uit, dan laten we het dorp er feestelijk uit zien tijdens de feestdagen!

Indien u nog vragen heeft, bel dan gerust met iemand van het bestuur.

Namens het bestuur Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude wens ik iedereen succes met de voorbereiding van het feest en tot ziens op 17, 18, 19, 20 en 21 juni 2009.

Martje Seefat
secretaris

Handjeklap

(vervolg van het verhaal uit de Bân van maart).

De paardenhandel was een vak apart in de koopmanswereld. Tegenwoordig een lucratieve bezigheid van paarden voor de hobby en de wedstrijdsport. Vroeger ging het bijna altijd om werkpaarden en daar was een levendige handel in. In een vorige Bân is al eens de naam van Sieger Kamminga gevallen, die naast uitbater van café Witte Zwaan en een tijdlang Mosterd fabrikant ook paarden verhandelde. Veel van die kleine z.g. Kedden uit oost Europa vonden hun weg, via hem, naar een nieuwe eigenaar. In tegenstelling van zijn eerder in dit verhaal voor komende broer was hij maar klein van stuk, maar als uitzondering in de volksmond, werd hij geen Lytse Sieger genoemd.

Een voorval met deze markante persoonlijkheid in de tijd dat verbeterheid en gemoedelijkheid nog heel dicht bij elkaar lagen, is het vertellen meer dan waard.

Van der Lei had een conflict met buurtgenoot Harm de Jong en dit liep zo hoog op dat er een handgemeen tussen hen plaatsvond. De Jong voelde zich aangevallen en gaf dit aan bij de plaatselijke veldwachters. Eén van hen, „plysje” van der Zee, kwam daarom langs bij van der Lei om ook diens verhaal aan te horen. Het was schijnbaar niet gemakkelijk om de vragen en antwoorden op een goede manier te omschrijven voor de man van het gezag. Op een gegeven moment vroeg hij wat ongeduldig, maar wat is er nou precies gebeurt. Van der Lei bedacht zich geen moment pakte de politieman die voor hem stond beet en voor dat deze er erg in had lag hij ruggelings op de keukenvloer. Zo ging het ongeveer was het droge antwoord.

Jelle Postma vanouds Ureterper maar later Wijnjewoudster was met zijn onafscheidelijke pruim achter de kiezen en koopmansstok ook het prototype van een echte paardenhandelaar. Op bijna alle paardenmarkten in Nederland was hij een bekende verschijning.

Nog een kleurrijk paardenhandelaar was boer Berend van der Lei die jonge paarden op zijn boerderij liet opleiden tot werkpaard en dan als beleerd werkpaard verkocht. Daarnaast was hij vele jaren actief als raadslid voor de PvdA in Opsterland.

Vermoedelijk door de gemoedelijkheid van die tijd kregen de gebeurtenissen geen gerechtelijk staartje en halen na pakweg 50 jaar voor het eerst de pers en dat is de Bân.

Blijft over de prangende vraag, waar komt het handjeklap of liever gezegd het hântsjebakken vandaan.

Durk.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.

Pinkstermarkt

Op zaterdag 30 mei aanstaande vindt u de stand van de werkgroep Amnesty op de hobby en goede-doelenmarkt van het Pinksterfeest in Wijnjewoude. Dit is voor de zomerperiode de laatste activiteit van de werkgroep. U kunt daar informatie krijgen over het werk van Amnesty International en de werkgroep. Op die dag zullen we speciaal actie voeren tegen de doodstraf. Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf. Dit standpunt baseert zij op artikel 3 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens: Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Acties tegen de doodstraf voert Amnesty al sinds 1977 en sindsdien heel vaak. Er is

in de loop van de jaren al veel verbeterd. Als we naar 2008 kijken, dan zijn er steeds minder landen, waar de doodstraf wordt uitgevoerd en al in 90 landen is de doodstraf helemaal afgeschaft. Helaas moeten we ook constateren dat in bepaalde landen (Iran, waar zelfs minderjarigen worden gestenigd; China en Jamaica) sprake is van een negatieve trend. Komt u voor of na uw wandeling/fietstocht of gewoon tussendoor ook even langs bij onze stand of kijk anders eens op www.amnesty.nl en kijk hoe u kunt actievoeren tegen de doodstraf.

Namens de werkgroep Amnesty

V.V.V. Duurswoude

Op 3 juni is er weer een rommelmarkt. De avond rommelmarkt valt zoals bij de meeste mensen wel bekend, samen met het dorpsfeest op woensdagavond 17 juni vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.

Misschien een leuk idee voor verenigingen om hier te gaan staan om de kas van de vereniging te spekken. Een gezellige markt rond de feesttent.

De avondfietsvierdaagse is in juli (21, 22, 23, 24 juli)

Deze start dus op de dinsdagavond!!!

Wij hopen dat er weer veel mensen de rommelmarkten bezoeken en natuurlijk sportief mee fietsen met de fietsvierdaagse.

Het bestuur.

CBS Votum Nostrum 1909- 2009

De christelijke basisschool Votum Nostrum te Wijnjewoude heeft op 15, 16 en 17 mei feest gevierd om zo het 100 jarig bestaan van de school niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Op vrijdag 15 mei hebben de kinderen 's ochtends verschillende circusworkshops kunnen volgen om na de kindvriendelijke lunch (patat, ranja en ijs) een hele circusvoorstelling te verzorgen voor ouders, grootouders en andere belangstellenden. Goochelaars, acrobaten, leeuwentemmers en uiteraard koorddansers lieten hun kunsten zien. Het was een zeer geslaagde feestdag die de kinderen zich nog lang zullen herinneren.

Op zaterdag 16 mei was er een reünie georganiseerd. Er hadden zich zo'n 450 mensen opgegeven. Herinneringen werden opgehaald, er werden oude foto's bekeken en uiteraard werd het huidige schoolgebouw bekeken en werd een blik in de toekomst geworpen. Na de zomervakantie start de school namelijk met de uitbreiding en interne verbouw van de school. Een maquette toonde de plannen die volgend jaar rond deze tijd realiteit zullen zijn. De reünie dag eindigde met een gezamenlijke maaltijd.

Op zondag 17 mei werd er een dankdienst gehouden in de gereformeerde kerk van Wijnjewoude. Het thema DOOR-GEVEN stond centraal in deze dienst. Via woord, gebaar en gezang kreeg dit thema invulling tijdens de dienst. Het leerkrachtenkoor zong onder ander het lied 'de belofte' dat speciaal voor deze gelegenheid werd geschreven om zo de betekenis van de schoolnaam in deze feestelijke dienst door te laten klinken.

Honderd jaar christelijk onderwijs in Wijnjewoude. Na drie dagen enthousiast feestvieren gaan we weer verder met de dagelijkse praktijk: enthousiast onderwijs verzorgen.

CBS Votum Nostrum:

Hart voor onderwijs – hart voor elkaar!

M. Sollie
CBS Votum Nostrum
Wijnjewoude

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Juni

7	09.30 uur.	leesdienst
	14.00 uur.	ds. W.B. van der Wal
14	09.30 uur.	ds. W.B. van der Wal
	14.00 uur.	ds. R. Sietsma
21	09.30 uur.	ds. Sander
	14.00 uur.	ds. W.B. van der Wal
28	09.30 uur.	leesdienst
	14.00 uur.	ds. Verwey

Juli

5	09.30 uur.	ds. W.B. van der Wal
	14.00 uur.	ds. L.G. van der Heide

Hervormde Gemeente

Juni

7	09.30 uur.	Weinterp.	Dhr. F. Verkade, Hoogeveen.
	19.30 uur.	Weinterp.	Ds. C. Hoek, Twijzelerheide.
14	09.30 uur.	Duurswoude.	Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
	13.45 uur.	Duurswoude.	Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
21	09.30 uur.	Weinterp.	Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
	13.45 uur.	Weinterp.	Ds. J. H. Dekkers, Wierden.
28	09.30 uur.	Duurswoude.	Ds. F. Stevens, Hoogeveen.
	13.45 uur.	Duurswoude.	Ds. J. M. Viergever, Onstwedde.

Gereformeerde Kerk

Juni

7	09.30 uur.	ds. G. C. Van Rheenen, Drachten, Voorber. H. A.
	13.45 uur.	ds. J. van der Veen, Heerenveen, Kinderdienst.
14	09.30 uur.	ds. A. Elverdink, Jistrum, Heilig Avondmaal.
	13.45 uur.	ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk, Nabetr. H.A.
21	09.30 uur.	dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
	19.30 uur.	ds. Elverdink, Jistrum, Evangelisatie Tentdienst, M.m.v. Gospelgroep Lighting Stars uit Ureterp.
28	09.30 uur.	ds. T. Deelstra, Opeinde.
	19.30 uur.	ds. A. Elverdink, Jistrum, Benefietconcert.

Juli

5	09.30 uur.	dhr. M. Kok, Schiermonnikoog, gezamenlijk met Hemrik.
	13.45 uur.	ds. F. de Jong, Drachten.

Fiets mee door Wijnjewoude op 23 en/of 25 juni

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer het rondje Wijnjewoude voor de nieuwe inwoners en andere belangstellenden die het rondje vorig jaar gemist hebben.

Rondje Wijnjeterp

Op dinsdag 23 juni organiseren Durk v.d. Veen en Frans Pool een fietstocht van ca. 15 km. door het voormalige Wijnjeterp. Tijdens deze fietstocht zal het een en ander verteld worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Frans Pool, tel. 48 15 97 *graag voor maandag 22 juni*.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij de muziekkoepeel en rond een uur of negen zijn we weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u na afloop een boekje kopen met daarin de route.

Rondje Duurswoude

Op donderdag 25 juni organiseren Durk v.d. Veen en Frans Pool een fietstocht van ca. 15 km. door het voormalige Duurswoude. Tijdens deze fietstocht zal het een en ander verteld worden over het verleden en het heden van dit dorpsdeel. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Frans Pool, tel. 48 15 97 *graag voor woensdag 24 juni*.

We vertrekken `s avonds om 7 uur bij de muziekkoepeel en rond een uur of negen zijn we weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u na afloop een boekje kopen met daarin de route.

Durk v.d. Veen en Frans Pool

Dorpsagenda

Juni

- 1 Pinksterfeest in de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen
- 3 Rommelmarkt
- 5 touwtrekcompetitie in Donkerbroek
- 7 Oldtimerrit
- 10 Zonnebloem, autotocht
- 10 Eerste landelijke buitenspeeldag
- 10-13 Avond wandelvierdaagse in Bakkeveen
- 13 Concours Hippique
- 17 Avondrommelmarkt vanaf 18:00 uur
- 17-21 Dorpsfeest
- 18 Stratenvolleybal in samenwerking met het dorpsfeest
- 23 Rondje Wijnjewoude (*route Weinterp*)
- 24 Optreden muziekkoepeel van het koor 'Looft den Heer' 19.30 uur
- 25 Rondje Wijnjewoude (*route Duurswoude*)

Juli

- 21 Start fietsvierdaagse georganiseerd door V.V.V.

Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08

Na 17.00uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112

Na 17.00uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden

maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur

- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur

- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur

- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur

- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur

- wrattenspreekuur: in overleg met assistente

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus.

Herhaalrecepten kunnen ook via de site besteld worden

www.lewin.praktijkinfo.nl

Herhalingsrecepten kunnen de volgende werk dag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden.

Wij hebben lunchpauze van 12:30 tot 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar.

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112

U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt.Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.